

Aarhus
Symfoni
19/20 Orkester



Familiejulekoncert

Det kimer nu

12. december 2019 kl. 19.00
Symfonisk sal • Musikhuset Aarhus

PROGRAM

Michael Bojesen (1960-)

Det kimer nu (2014)

Julekantate for solister, børnekor, blandet kor og symfoniorkester

60 min.

Tekst af Dy Plambeck

MEDVIRKENDE

Jesper Juul Windahl

DIRIGENT

Sys Bjerre

SANG

Thomas Storm

SANG

Akademisk Kor Århus

KORLEDER: Jonas Rasmussen

Børnekor

EGBAKKESKOLEN

ENGDALSKOLEN

GAMMELGAARDSSKOLEN

HJORTSHØJ PIGEKOR

LAURSENS REALSKOLE

*Koncerten er arrangeret i
samarbejde med
Sangkraft Aarhus*

Det kimer nu

Med tekst af Dy Plambeck

N.F.S. Grundtvig/C.Balle

*Det kimer nu til julefest
det kimer for den høje gæst
som steg til lave hytter ned
med nytårgaver: fryd og fred*

Blandet kor:

Julen er kommet og det hele kan snart
begynde forfra.
Der er forskellige former for fred
vi bærer en blomst i vores hænder
hyacint, julestjerne, mistelten.
eller
blomsten bærer os
ned ad stien.

Nogen kan ikke finde hjem
vi lyser for dem.

Sneen falder over husene
haverne
perlegrusset
de ord, vi siger, de fodspor
vi taber
knirker under vores fødder.
Det er skræmmende at høre
sin stemme, sine skridt
i den stilhed
sneen skaber.
Vi lytter til lyden af os selv
vores eget åndedræt
der ikke vil forlade os.

Nogen kan ikke finde hjem
vi lyser for dem.



Jes Vang DESIGN & LAYOUT

FÆLLESSANG

Prætorius/Laub/Köln

EN ROSE SÅ JEG SKYDE

**En rose så jeg skyde
op af den frosne jord,
alt som os fordum spå'de
profetens trøsteord.
Den rose spired frem
midt i den kolde vinter
om nat ved Bethlehem.
For rosen nu jeg kvæder
om kap med Himlens hær.
En jomfru var hans moder,
Maria ren og skær.
I ham brød lyset frem
midt i den mørke vinter
om nat ved Bethlehem.
Den rose fin og lille
har dejlig duft og skær;
den lyse for os ville
og sprede mørket her;
i sandhed mand og Gud;
af syndens nød og pine
han nådig hjalp os ud.**

Det kimer nu:
2. vers

*O, kommer med til Davids by
hvor engle sjunge under sky;
o, ganger med på marken ud
hvor hyrder hører nyt fra Gud!*

Sys Bjerre:

Marken er frosset til
laden er lukket
en engel sidder på hug på jorden
dens øjne ser tunge ud
som bærer den det sidste lys
på sine øjenlåg.
Man skal vænne sig til mørket
til et lys, der pludselig bliver tændt
i en stue.

Børnekor:

Der kommer én gående ude på vejen
vi trykker kager ud i brunkagedejen
bærer grød ud til en nisse
pynter konfekt med citronmelisse.

Sys Bjerre:

Solen er lav som ligger den på jorden
den nærmer sig som et såret dyr.
Skyerne står højt, vi er her alle sammen
at sidde med et hjerte i hånden
og ønske sig mere.

Børnekor:

Der kommer én gående ude på vejen
vi trykker kager ud i brunkagedejen
bærer grød ud til en nisse
pynter konfekt med citronmelisse.

Sys Bjerre / Børnekor:

Hvilket fodaftryk sætter en engel?
Hvad bliver der tilbage
når sneen har lagt sig?

Thomas Storm:

Efter fire dage uden at have set dig
er jeg let at forveksle
med en silo på en mark
du skulle se mig.
Udenfor ligger bladene som trætte gnister
fra et Luciaoptog
du skulle se mig.

Det er almindeligt at frosten
sætter ind nu
jeg slår dynen om mig
mens længslen efter dig
kryber ind under min hud
og kroppen ligger spredt ud
midt i sengen
som det glas gløgg
jeg netop tabte.

Det kimer nu:
3. vers

*Og lad os gå med stille sind
som hyrderne til barnet ind,
med glædestårer takke Gud
for miskundhed og nådebud!*

Blandet kor:

Istapper hænger ned fra tagets kant
tak for det.
Et smil lyser i lampeskæret
tak for det

luften føles som at drikke et glas isvand
tak for det
de fyldte sokker hænger ved brændeovnen
tak for det

Børnekor:

Vi har juleferie
nu har vi fri
at se en himmel over
hver dag vi lever i
tak for det.

Blandet kor:

Den tunge luft
af pustede lys og andefedt
tak for den
og tak for duften
af nelliker, mandariner og marcipan
en duft af forår
selv om træerne har tabt sine blade
og åen er frosset til.

Børnekor:

Vi har juleferie
nu har vi fri
at se en himmel over
hver dag vi lever i
tak for det.

Sys Bjerre:

Det lys, der skinner blidt i dine øjne
når du giver mig et kys
tak for det
du hugger hul på isen da du siger
du ikke før har rørt
ved så lille en å
som den mellem os
tak for det.

FÆLLESSANG

Grundtvig/Berggreen

JULEN HAR ENGLELYD

Julen har englelyd,
vi med fryd
os barnlig på Gud Fader
forlader.

Vi var i nød så længe,
dog hørte han vor bøn,
han ved, hvortil vi trænge,
vor frelser blev Guds Søn.
Thi vil vi alle sjunge
med hjerte og med tunge:
et ære være Gud
for sit julebud!

Ret i en salig tid
kom han hid.
Til levende og døde
genløde
de ord, der for så vide
til alle tider hen
om ham, som tog vor kvide
og gav os fryd igen,
gik ned for os i døden,
som sol i aftenrøden,
og stod i morgengry
op for os på ny.

Sorg er til glæde vendt,
klagen endt.
Vor glæde skal hver tunge
udsjunge.
Syng med Guds engleskare
på Jesu fødselsdag
om fred trods nød og fare
Gud Faders velbehag,
som vil al sorgen vende
til glæde uden ende,
bær os på børnevis
ind i paradiset.

Det kimer nu:
4. + 5. vers

*O Jesus verden vid og lang
til vugge var dig dog for trang
for ringe, om med guld tilredt
og perlestukken, silkebredt.*

*Men verdens ære, magt og guld
for dig er ikkun støv og muld
i krybben lagt, i klude svøbt,
et himmelsk liv du har mig købt.*

Blandet kor:

Guld og glitter og papir, der knitrer
i stormagasinet.
Man kan ønske sig en kolonihave
i julegave.
Sneen smelter
Julemandens hus i Grønland
er blevet oversvømmet
hvem skal nu komme
med vores gaver?

Børnekor:

Kalendergaver, adventsgaver, julegaver,
her er alt for en liebhaver
åh, det udmattende ved
at købe sig til fred
at købe sig til kærlighed

Thomas Storm:

I et blad står der at den
der elsker mindst
har magten.
Til gengæld har man ikke
kærligheden i sig.
Hvem er den største taber?
Den, der ikke kan elske?
Eller den, der ikke kan få sin elskede?

Blandet kor:

Vi puster sneen væk fra panden
puster og puster
vi holder om hinanden
det er som at gå forbi et hus
der længe har været forladt
at se lys der
høre én kalde sit barn for skat.

Børnekor:

Kalendergaver, adventsgaver, julegaver,
her er alt for en liebhaver
åh, det udmattende ved
at købe sig til fred
at købe sig til kærlighed

FÆLLESSANG

Gerhardt/Crüger

HJERTE, LØFT DIN GLÆDES VINGER

**Hjerte, løft din glædes vinger!
Over muld
underfuld
englesangen klinger!
Hør og mærk de toner søde,
himlen lydt
melder nyt:
Kristus lod sig føde!**

**Gud, vor fader gav i nåde
denne nat
os en skat,
herlig over måde.
For at frelse os af nøden
steg her ned
kærlighed,
stærkere end døden.**

**Er I fattige og arme,
ind kun stig,
han er rig
og har hjertevarme!
Fylt af forråd er hans lade,
og han huld
skifter guld,
som gør hjerter glade!**

**Priser, brødre! Hvor I bygge,
det Guds ord,
som til jord
kom med liv og lykke!
Genlyd, jul, af toner søde,
som med klang
engle sang:
Kristus lod sig føde!**

Sys Bjerre: Duggen sidder på ruderne og dråberne
klæber sig til mig
som mørket i skoven.
Man vil ændre bistandsloven
siger de i nyhederne.
Jeg tager tøjet af min krop
mørket vokser op
af markerne og motorvejen.

Thomas Storm: Danmark, du har spildt sovs på skjorten.
Malene fra Hvidovre har fundet en juleven,
nu skal hun ikke sidde alene
juleaften igen,
siger de i nyhederne.
Jeg tager tøjet af min krop
mørket vokser op
af markerne og motorvejen.

*Det kimer nu:
6. vers*

*Velan min sjæl, så vær nu glad,
og hold din jul i Davids stad,
ja, pris din Gud i allen stund
med liflig sang af hjertens grund!*

Blandet kor: Tonerne gror på træerne
et træ fyldt med spurve
de hakker i kuglerne med fedt og frø.
Sangen lyder som fuglens:
som om man kalder på nogen.
En lyd af evighed
man husker glæden ved
varmen, der slår som en bølge
op gennem én, når man synger.

At være hvor man er og vente
at være midt i en sang
stilheden når stemmerne slutter
alt det der var engang
hænger stadig i luften
som fornemmelsen efter en storm
den urolige sitren over tagene
før verden igen får form.

Stormen sætter sin mund mod døren
og blæser for at få tone.
Man ønsker sig ikke storm men snefnug
så hvide som tænder på et barn
der er ved at vokse ud
store og skæve
sikken et smil!
Nu rydder man vejen for
det væltede træ.

*Det kimer nu:
7. vers*

*Ja, sjunge hver som sjunge kan:
Nu tændes lys i skyggers land,
og ret som midnatshanen gol
blev Jakobs stjerne til en sol.*

Børnekor: Vi samler en kravlenisse op ved vores fødder
gid vi var grantræer med rødder
der strakte sig gennem byen
ud i skoven.
Et rensdyr i ruden hos bageren,
en mand sover på gaden
foran hylden med honninghjerter.

Sys Bjerre: De fire vægge, stolen og bordet
kalder jeg for hjem
i vinduet den julerose, jeg fik
men jeg har glemt af hvem.
Hver gang én giver mig blomster
tænker jeg på min mormors tøj
tæpper, møbler, bøger og fin porcelæn.
Det var utroligt så længe det blev ved
med at lugte af hende
efter hun var død.

Børnekor: En julerose er en smuk, men giftig blomst
Vi venter på hans ankomst
om natten ses lyset
alt for langt væk.
Nu rejser den hjemløse sig, slår
soveposen om sig
og går.

Sys Bjerre: Jeg samler en kravlenisse op ved mine fødder
gid jeg var et grantræ med rødder
En julerose er en smuk, men giftig blomst
jeg tænker på ordet *hjemkomst*
venter jeg længe nok
vil en skov vokse op
igennem mig.

FÆLLESSANG

Ingemann/Weyse

JULEN HAR BRAGT VELSIGNET BUD

**Julen har bragt velsignet bud.
Nu glædes gamle og unge:
Hvad englens sang i verden ud,
nu alle små børn skal sjunge.
Grenen fra livets træ står skønt
med lys som fugle på kviste.
Det barn, som sig glæder fromt og kønt,
skal aldrig den glæde miste.**

**Glæden er jordens gæst i dag
med himmelkongen den lille.
Du fattige spurv! Flyv ned fra tag
med duen til julegilde!
Dans, lille barn, på moders skød!
En dejlig dag er oprunden:
I dag blev vor kære frelser fød
og paradisevejen funden.**

**Frelseren selv var barn som vi,
i dag han lå i sin vugge.
Den have, Guds engle flyve i,
vil Jesus for os oplukke.
Himmerigs konge blandt os bor,
han juleglæden os bringer,
han favner hver barnesjæl på jord
og lover os englevinger.**

Thomas Storm: Hvis hun kommer og banker på, hvis hun kommer
vil jeg spørge hende hvad hun laver her
men jeg vil ikke kunne bede hende om at gå,
det siger jeg til dig, jeg siger
julen gør folk mærkelige.

Sys Bjerre: Der er ikke noget der venter
som marken venter
som mågen der hænger i luften og skriger
lige så skingert som hendes latter
skyd dog den fugl!

Blandet kor: Det er simpelt som at sejle
langt uden om et skær
det er skarpt, men smerten
over at se hende
til juletræsfesten
er ikke større end en lille sten
fra en appelsin
som man kan spytte ud.

Blandet kor, Sys Bjerre
og Thomas Storm: Hvis hun kommer og banker på, hvis hun kommer
vil du spørge hende hvad hun laver her
men du vil ikke kunne bede hende om at gå.

*Det kimer nu:
8. + 9. vers
Nu kom han, patriarkers håb
med flammeord og Himmel-dåb;
og barnet tyder nu i vang
hvad David dunkelt så og sang.*

*Kom, Jesus, vær vor hyttegæst,
hold selv i os din julefest!
Da skal med Davids-harpens klang
dig takke højt vor nytårssang.*

Sys Bjerre og
Thomas Storm: Hold håbet op og hold det fast foran mig
fremtiden er der, han er på vej
hen til det sted hvor en sang
bliver ved og ved
synger sig selv.

En gul glød ude i mørket
han er på vej
han er på vej hen til dig
sådan siger lyset.

Blandet kor, Sys Bjerre
og Thomas Storm:

Ingemann/Schlesisk

Dejlig er jorden,
prægtig er Guds himmel,
skøn er sjælenes pilgrimsgang!
Gennem de fagre
riger på jorden
gå vi til paradys med sang!

Tider skal komme,
tider skal henrulle,
slægt skal følge slægters gang.
Aldrig forstummer
tonen fra himlen
i sjælens glade pilgrimssang.

Englene sang den
først for markens hyrder,
skønt fra sjæl til sjæl det lød:
Fred over jorden!
Menneske, fryd dig,
os er en evig frelser fød!

Teksterne er gengivet med tilladelse fra forfatteren



Jacob de Wit: Zwevende cherubijnen met een bloemenmand (1722-1734) [udsnit]

KONCERTBESÆTNING

VIOLIN I

Ian van Rensburg
Johanna Tolvanen
Tue Lautrup
Hanne Holt Nielsen
Thea Clemson Andersen
Todd Cadieux
Katrin Djordjevic Sønnichsen
Matthias von Niessen
Matthias Gahl
Nadia Kornilova
Hayato Ishibashi
Karoliina Koivisto, assistent

VIOLIN II

Sarah Foldager
Birgitte Bærentzen Pihl
Marta Wisniowska
Erik Søndergaard Jensen
Vibeke Lund Nielsen
Charlotte Hald Lauridsen
Søs Nyengaard
Pernille Jönsson Nüchel
Jens Astrup
Louise Gorm, kontrakt
Peter Clemson Steensgaard, assistent
Anna Jalving, assistent

BRATSCH

Luminita Marin
Christine Hagge Larsen
Nikolaj Lind Pedersen
Lars Kvist
Lise Pehrson

Eva Paulin
Ático Razera
Monica Jensen, assistent

CELLO

Eugene Hye-Knudsen
Brian Friisholm
Jens Lund Madsen
Ananna Lützhøft
Chiao-Hui Hwang
Fang-Yu Liang

KONTRABAS

David McIlfrack
Erik B. Higgins
Christian Jørgensen
Frank Christensen
Poul Erik Jørgensen

FLØJTE

Toril Vik
Judith Wehrle

OBO

Oliver Nordahl
Malene Bjerg Poulsen

KLARINET

Vibeke Kærsgaard Lembcke
Kristian Flagstad

FAGOT

Justin Sun
Eric Beselin

HORN

Flemming Aksnes /
Lisa Maria Cooper
Jari Kamsula
Carsten Adrian

TROMPET

Kim Hansen
Anders Kildahl Larsen
Martin Schuster

BASUN

Wojciech Prokopowicz, kontrakt
Mette Naomi Thune Nielsen, assistent

BASBASUN

Jens Vind

TUBA

Jonathan Borksand Hanke

PAUKER

Nikolai Petersen, kontrakt

SLAGTØJ

Anders Lynghøj
Rune Schuster, assistent
Jesper Mikkelsen, assistent

HARPE

Joost Schelling, assistent





Life is live



DANS

Nøddeknækkeren

Den Kongelige Ballet og Aarhus Symfoniorkester

29. - 30. DEC · STORE SAL

Billetsalg: tlf. 8940 4040 · Musikhusetaarhus.dk

Restaurantbestilling: johanr.dk · tlf. 2230 0092

musikhuset
aarhus